

Nieuwsbrief zomer 2024

Beste collega's,

Viermaal per jaar informeren we onze klanten en onderwijsvrienden met een nieuwsbrief over ontwikkelingen binnen de stichting, nodigen we belangstellenden uit om te participeren in projecten en stellen we iedereen op de hoogte van de nieuwste uitgaven.

Autisme Spontaan

'Vind jij dat normaal, een kwartier binnen bij de specialist en hij heeft autisme?'

Afgelopen maanden zijn we betrokken geweest bij het maken van een boek voor De Vereniging voor freinetpedagogie. Het gaat over onderwijs aan en begeleiding van jonge kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). Het is een positief en optimistisch boek, maar ook aangrijpend, niet in de laatste plaats door de openhartigheid van Sanne Boelaert, de auteur. Sanne werkt op De Sassepoort-Spoor 9, een freinetschool in Gent waar ze een groep kleuters met de diagnose ASS begeleidt. Haar ervaringen en reflecties daarop deelt ze met ons. Sanne past freinettechnieken toe bij haar begeleiding. Haar verhalen illustreert ze met tekeningen, eigen gedichten en citaten van Freinet. Ze put daarbij niet enkel uit de bekende vertaalde bronnen zoals De Moderne School, maar ook uit het (nog niet vertaalde) Les Maladies Scolaires, een publicatie van Freinet over onderwerpen als dyslexie, fobieën, anorexia.



Een paar zinnen uit de flaptekst, bladzijden.

Autisme, het spectrum was nog nooit zo breed. En binnen deze breedte moeten wij, begeleiders en ouders, op zoek naar meer spontaniteit en speelsheid. Dit voor de toekomst van kinderen die deze diagnose krijgen toegeschreven.

Sanne Boelaert geeft in dit boek een unieke kijk in het schoolleven van zeven kleuters die op peuterleeftijd met een autismespectrumstoornis werden doorverwezen naar de Freinetschool De Sassepoort- Spoor 9. Veel kinderen komen niet tot spreken, ook niet in hun moedertaal. Met een heel spontane aanpak, aansluitend bij de pedagogie van Célestin Freinet, weet ze het vertrouwen van deze kinderen te winnen en met hen te komen tot taaluitwisseling.

De op-stap-klasverhalen in dit boek tonen hoe dit kan. In onvoorspelbare situaties leren ze de echte wereld kennen. In het bijzonder de *bakfietsuitstappen* die Sanne in haar klas organiseert getuigen van de veerkracht van deze kinderen.

“ZIJ HEBBEN STERKE CONTRASTEN JUIST NODIG: DE VERBLINDENDE WITHEID VAN WINTERSE SNEEUW EN HET TERE LENTEGROEN, BIJTENDE KOU EN BRANDENDE ZON... NAAST DIE GROTE VERScheidenHEID IN HUN OMGEVING HEBBEN KINDEREN OVERIGENS OOK BEHOEFTE AAN INNERLIJKE CONTRASTEN”
(Freinet, C., 2014, p. 149)

Vanuit de bakfiets leren ze gericht kijken en benoemen wat ze zien. Veel van mijn leerlingen wonen in de stad, een uitstap naar het bos, het platteland, een winkel, opent hun ogen. We begroeten mensen op straat, vragen de weg, gaan in gesprek in de winkel over bepaalde producten ... We houden het zo spontaan mogelijk en beleven samen het plezier van interactie met anderen. Sommige kinderen gaan er na enkele maanden in mee, anderen steken in stilte van alles op.



Leden van de Vereniging voor freinetpedagogie (www.freinetvereniging.eu) ontvangen het prachtig geïllustreerde boek gratis. Niet leden kunnen het boek (120 pagina's, kleur) kopen via de website. Prijs: 25,00

Routeboek Levend Taalonderwijs

Op de scholen Uniek en Calluna in Ede gaat komend schooljaar het taalonderwijs op de schop. Heleen van den Broek heeft een aanpak bedacht om vanuit thematisch onderwijs, via verschillende kunstdisciplines tot taalwerkvormen te komen. De nieuwe (concept) kerndoelen Nederlands geven richting en het schrijven van teksten zal de kern vormen. Het doel is om betekenisvol taalonderwijs te ontwikkelen, zonder taalmethodes. Wil je meer weten, neem dan contact op met Heleen (krebh.nl).



Tenslotte

Boeken en materialen kun je bestellen op www.levendleren.nl.

Belangstelling om mee te doen? Heb je plannen om zelf iets te ontwikkelen op het gebied van levend leren? Neem contact met ons op om in een gesprek te verkennen hoe we kunnen samenwerken.

Een zomerse groet en veel succes en plezier bij alles wat je doet,

De bestuursleden en vrijwilligers van Stichting Levend Leren.

We sturen deze nieuwsbrief aan onze 'vaste' relaties. Mocht je deze willen ontvangen op een ander adres of je af willen melden?

Laat het ons weten. Een mailtje vanaf het adres waarop je de nieuwsbrief ontving (met eventueel een korte toelichting) naar info@levendleren.nl volstaat. Ook via de [site](http://www.levendleren.nl) kun je je afmelden.